

Συνοδικό Μήνυμα

Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα του σωτήριου Έτους 2014

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ, καὶ τὰ καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τὴν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἔστερέωται» (Τροπάριο της Γ' Ωδῆς του Κανόνος της Αναστάσεως).

Πολυσέβαστα μέλη του κλήρου μας, Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, Ιερομόναχοι και Μοναχές,

Πολυαγαπημένοι Υιοί και Κόρες της Αγίας μας Εκκλησίας,

Χριστός Ανέστη ψάλλουμε σήμερα, με χαρά! Ολόκληρη η δημιουργία, η οποία βρισκόταν στην αρχή μέσα στον υπέροχο κήπο του παραδείσου, και στη συνέχεια αμαυρώθηκε από την αμαρτία της ανυπακοής, ανακτά την αλήθεια, γίνεται διάφανη, «καινή κτίσις».

Σήμερα, αυτό το οποίο πηγάζει από τον άδειο τάφο, είναι η ζωή, η οποία φέρει τη νίκη κατά του θανάτου. Πρόκειται για τη νέα ζωή, την οποία μπορούμε πραγματικά να ενδυθούμε μαζί με τον Αναστημένο Χριστό και στην οποία όλοι οι άνθρωποι καλούνται να γεννηθούν.

Σήμερα ο αναστημένος Χριστός διαπέρασε οριστικά το τείχος κάθε θανάτου. «Μη φοβού· εγώ ειμί ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων, και εγενόμην νεκρός, και ιδού ζων ειμί εις τους αιώνας των αιώνων, και έχω τας κλεις του θανάτου και του άδου» (Αποκ., 1, 17-18).

Σήμερα ο δικός μας χρόνος, ο παλιός και αγαπημένος πάνω σε τούτη τη γη, δεν είναι πλέον κεκτημένος ή χαμένος, κενός ή γεμάτος, δεν σπαταλείται ούτε κατακερματίζεται. Κατέστη διάφανος μέσα από το φως της Αναστάσεως. Είναι πλέον φορέας της ζωής που δεν γνωρίζει σκοτάδι, της αιώνιας ζωής. Ο Χριστός είναι πράγματι ο προσωπικός μας χρόνος, το πλήρωμα του χρόνου, απελευθερώνοντας βαθμιαία τον άνθρωπο και όλους τους ανθρώπους από τα δεσμά του θανάτου.

Σήμερα, «εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης» (Μθ 28, 18), στον αναστημένο Θεό. Η Ανάσταση του Χριστού, η δική μας ανάσταση, είναι αγάπη χωρίς σύνορα, αγάπη καθολική. Σκοπός τελικά είναι να αγαπάμε, όπως αγαπάει ο Χριστός, να είμαστε μαζί με όλους και για όλους. Αυτή είναι η ρηξικέλευθη καινοτομία του Πάσχα. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να

την επινοήσουμε ούτε να την ανακαλύψουμε από μόνοι μας. Η αγάπη μας δόθηκε. Είναι αυτή η ίδια αγάπη του ζώντος Θεού, ο οποίος είναι αγάπη και κοινωνία.

Σήμερα, στην πρωινή δροσιά αυτής της υπέροχης ημέρας, η ειρήνη και η χαρά του γεγονότος της Ανάστασης του Χριστού απλώνονται με τρόπο τόσο υπέροχο και αδιάπτωτο στις καρδιές μας. Λέγοντας ότι ζούμε αυτή την ημέρα, σημαίνει ότι βιώνουμε την αγάπη που δεν είναι άλλη από τον ίδιο τον Θεό μας. Να διασφαλίζουμε ότι κάθε στιγμή της ζωής μας ζωντανεύει από την αγάπη του.

Σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης συνάντησης μας με τον Θεό. Δεν πρόκειται για μια μακρινή συνάντηση. Αντίθετα, είναι ένα καθημερινό αντάμωμα. «Η συνάντηση του ζωντανού Θεού γίνεται με όλους τους ανθρώπους, με κάθε άνθρωπο, άγιο ή αμαρτωλό, λόγιο, νομομαθή ή σκαίο, υγιή ή άρρωστο, μικρό παιδί ή υπερήλικα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θεμελιώνεται ο λόγος της ύπαρξής μας: ο Χριστός δεν παραμένει έγκλειστος στον τάφο Του. Για εσένα είναι ζωντανός. Εσένα έρχεται να ελευθερώσει. Σήμερα; Αύριο; ... Κάποια άλλη ημέρα; Δεν έχει σημασία... Ο χρόνος της ζωής σου είναι στο χέρι Του. Έτσι, λοιπόν, και εσύ να βρίσκεσαι σε εγρήγορση. Κράτησε τα μάτια σου ολάνοιχτα, άνοιξε καλά τα αυτιά σου και άκου, διεύρυνε το μυαλό σου και το πνεύμα σου. Ο ζωντανός Κύριος έρχεται προς εσένα. Έχει ένα ραντεβού μαζί σου!

"Δεύτε, λάβετε φως από το αιώνια ανέσπερο φως". "Ανω σχώμεν τας καρδιάς". Βάλτε φτερά στις καρδιές σας! Ιδού η ώρα της νίκης έφτασε. Όλες οι συμφορές των ανθρώπων φυσικά, όπως και αυτές που βρίσκουν τη γη και κάθε ον που ζει και αναπνέει, υπερβαίνονται πια από την αγάπη του Αναστάντος Θεού. Αυτό είναι το εχέγγυό μας. Όπως επίσης και η ασφάλεια μας – η δική μας και του κόσμου ολόκληρου – που μας γεμίζει με δύναμη και ελπίδα για το παρόν και το μέλλον.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

Πάσχα του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Επί ταύτη τη ημέρα της 20^{ης} Απριλίου 2014

Με την πατρική μας ευλογία

† **ΣΤΕΦΑΝΟΣ**, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας

† **ΗΛΙΑΣ**, Επίσκοπος Τάρτου

† **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**, Επίσκοπος Πέρνου και Σάαρε