

**ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024**

*«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ,  
ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς;  
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει·  
οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα,  
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα,  
ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην·  
ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον,  
ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»  
(Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς 25ης Δεκεμβρίου).*

Αγαπητοί εν Κυρίῳ ἀδελφοί και ἀδελφές,  
Ευλαβέστατε λαέ της Ιεράς μας Εκκλησίας της Εσθονίας,

Σήμερα μας αγγέλλεται μεγάλη χαρά, μας δίνεται ένα εξαιρετικό σημάδι: ένα βρέφος τυλιγμένο σε σπάργανα και τοποθετημένο σε μια φάτνη μας περιμένει στην Βηθλεέμ. Ο Χριστός ο Θεός δεν είναι κάπου πάνω από εμάς. Από εδώ και πέρα, ο Χριστός, η Ἀπειρος Αγάπη, δεν είναι αλλού αλλά μαζί μας, μέσα στα σπίτια μας, ανάμεσά μας. Σήμερα, ὅπως χθες και ὅπως αύριο, ο Χριστός, η ίδια η Ἀπειρος Αγάπη, ἔρχεται να ζήσει και να κατοικήσει μαζί μας. Αυτός είναι η Οδός μας, είναι το Φως που μας προσφέρεται, για να μην οδοιπορούμε στο σκοτάδι. Ο Ιησούς, η Ἀπειρος Αγάπη, ἦλθε ανάμεσά μας για να ανοίξει την θύρα της αληθούς Ζωής. Απίστευτο θα ἔλεγε κανείς. Αλλά είναι ακριβώς αυτό το απίστευτο πράγμα που πρέπει να αποδεχτούμε για να ξεπεράσουμε την ευθραυστότητα αυτού του παιδιού, του οποίου την γέννηση εορτάζουμε και που είναι ο ίδιος ο Θεός γενόμενος ορατός ενανθρωπήσας και που ονομάζεται Ιησούς.

Χρειαζόμαστε το θράσος της ελπίδας για να αναγνωρίσουμε αυτό το σημείο το άγνωρο και ακατανόητο στην κατανόησή μας: ο προ αίωνων Θεός, ο Λόγος που «πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο», ὅπως μας λέει ο ευαγγελιστής Ιωάννης (1, 1-4), ο αἶδιος Υἱός του Πατρός προσφέρει σε εμάς τον εαυτό του, νεοτεχθέν βρέφος μέσα σε μια φάτνη προβάτων. Αυτή εδώ η φάτνη είναι η ελπίδα μας, η βεβαιότητα από την οποία πηγάζει η χαρά, η βεβαιότητα ὅτι χάρη σε αυτήν την υπέρλογη ταπείνωση του Θεού μας ὅλα μπορούν να σωθούν. Τι απίστευτη αξία πρέπει να ἔχει η ζωή μας για να την αγκαλιάσει ο Θεός μέχρις αυτού του σημείου!... Υπάρχει κάτι σε αυτή την πραγματικότητα να μας μεθά, κάτι να μας αναστατώνει: είμαστε ηγαπημένοι! Αυτή είναι η λέξη που πηγάζει από την φάτνη της Βηθλεέμ. Ας λάβουμε αυτή την δήλωση, αυτό το μήνυμα της Απείρου Αγάπης, ὅπως οι απλοί ποιμένες, με ταπείνωση και αγάλλουσα εμπιστοσύνη, για να κατευθυνθούμε και εμείς εκεί που μας περιμένει το βρέφος Ιησούς. Ασφαλώς, Αυτός που οδήγησε τους αγγέλους, τους ποιμένες και τους μάγους σε αυτό το σπήλαιο είναι ο ίδιος που, αυτήν την πολύ ιδιαίτερη και ιερή ημέρα, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει στο μυστήριο της καρδιάς μας, σύμφωνα με αυτήν την αναμφίβολα θαυμάσια και εκπληκτική ἔκφραση και πέρα

για πέρα αληθινή του Αποστόλου Παύλου στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του (1, 21-25): «ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας... ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστὶ, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστὶ».

Τώρα αρμόζει να «αναρωτηθούμε», μας λέει ο Jean-Yves Garneau στο βιβλίο του “Paroles pour la route”, «σε ποιο βαθμό είμαστε έτοιμοι να αφεθούμε να μας συνταράξει ο Θεός. Αυτό που ελπίζει από εκείνους στους οποίους θέλει να έλθει μαζί τους, είναι να διακινδυνεύσουν να ριχτούν στην μεγάλη περιπέτεια μαζί Του». Και προσθέτει ξανά: «Είμαστε ικανοί για λίγη τρέλα ώστε να αφεθούμε σε μια περιπέτεια με τον Υιό του Θεού που έρχεται προς το μέρος μας; Ας ακολουθήσουμε τα χνάρια της Υπεραγίας Θεοτόκου, που από αγάπη για τον Θεό είπε «ναι» σε αυτό που στα μάτια των ανθρώπων δεν είναι παρά τρέλα. Ανοησία, για την οποία ο Χριστός θα πει ότι είναι «σοφία του Θεού».

Αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί και αδελφές,

Χριστός γεννάται, ας ψάλλουμε, ας Τον δοξάζουμε. Ο Χριστός μας έρχεται από τον ουρανό, ας πάμε να Τον συναντήσουμε. Ας αφήσουμε στην άκρη την θλίψη, τους δισταγμούς μας! Σήμερα γεννήθηκε για χάρη μας ένα πολύ φτωχό βρέφος, πιο φτωχό από εμάς, που μας περιμένει στην Βηθλεέμ. Ας Του ανοίξουμε τις πύλες της καρδιάς μας και γονατιστοί μπροστά στην φάτνη Του ας Του πούμε: στους εχθρούς μας συγχώρεση, στους αντιπάλους μας ανοχή, στους απόρους η εστία της φιλοξενίας, η φλόγα της φιλανθρωπίας για όλους. Κύριε Ιησού Χριστέ, κάθε οικογένεια, κάθε παιδί, κάθε άρρωστος, κάθε κατατρεγμένος, κάθε εξόριστος, κάθε κρατούμενος, κάθε απόκληρος, κάθε άπορος να ωφεληθεί από το έλεός Σου και την αιώνια και άπειρη αγάπη Σου, για να έλθει επιτέλους ειρήνη στην γη. Αμήν!

Ταλλίνη, εόρτια ημέρα της 25ης Δεκεμβρίου 2024.

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας,  
Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου