

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

*«...ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη
τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε,
ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξήθητε εἰς σωτηρίαν».
(Α΄ Πέτρον 2, 2)*

Πολυφίλητοι Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι Ταρτού Ηλία, Πάρνου και Σαάρε Αλέξανδρε,
Αγαπητοί Πανοσιώτατοι Ιερείς και Διάκονοι,
Εξέχοντα μέλη και φίλοι της Αγίας μας (κατά τόπον) Εκκλησίας εν Εσθονία
παρεπιδημούντες,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

Η ως άνω επιφωνηματική έκφραση μας καλεί να εισέλθουμε στην πασχάλια χαρά. Το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, το οποίο αναγνώσαμε στο τέλος της πρωινής Θείας Λειτουργίας, μάς προτρέπει να αφήσουμε να μας διαπεράσει το φως και η δύναμη της Αναστάσεως. Φως που πηγάζει από τον κενό τάφο, και που προσφέρεται ακόμα και σε εκείνους που «δεν έχουν νηστέψει», ακόμα και σε εκείνους που δεν είναι προετοιμασμένοι (να το δεχτούν).

«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, ἄδη, τό νῆκος;». Ο θάνατος είναι παρών και όμως ταυτόχρονα έχει κατασταλεί. Ο σταυρός είναι παρών και όμως η αναστάσιμη χαρά του Πάσχα είναι εδώ παρούσα. Όλα τα ερωτήματα που θέτει η έκπτωτη ύπαρξή μας παραμένουν εκεί. Και όμως: «Αν η καρδιά μας μάς κατηγορεί, ο Θεός υπερβαίνει τον χώρο τής καρδιάς μας. Γνωρίζει τα πάντα. Η Ανάσταση που πραγματικά οικονομήσε ο Πατέρας για τον Υιό Του, που πέθανε στον Σταυρό, είναι πράξη τέτοιας απόλυτης ελευθερίας και τέτοιας χάρις που δεν συνυφαινεται και δεν συμφύρεται με τίποτα γήινο, αλλά έχει την απαρχή της πέρα από τον θάνατο σε μέρος όπου καμμία λογική και κανένα δημιούργημα μπορεί να συλλάβει. Χριστός Ανέστη! Η συγχώρεση ανήλθε από τον τάφο: Ας μην οδύρεται, λοιπόν. ας μη θρηνεί κανείς τις αμαρτίες του. Ο αναστημένος Ιησούς υπερβαίνει όλα τα εμπόδια. Μπορεί να εισέλθει ακόμη και σε ψυχές που μέχρι τώρα παρέμεναν ερμητικά κλειστές.

Γνωρίστε τον Θεό! Το Πάσχα είναι η εορτή της πλήρους και οριστικής επανένωσης Θεού και ανθρώπων. Το Πάσχα καθιστά τα πάντα δυνατά. Η ιστορία της εορτής του Πάσχα και των Θείων και Αχράντων Παθών εισάγεται στο τέταρτο Ευαγγέλιο με τους παρακάτω λόγους: «Πρὸ δὲ τῆς ἐορτῆς τοῦ Πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῆ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς (Κατὰ Ιωάννην 13, 1)». Ναι, μέχρι το τέλος: Ο Ιησούς όχι μόνον αγάπησε τους ανθρώπους ως τις ύστατες στιγμές της επίγειας ύπαρξής Του, αλλά τους αγάπησε με έναν πλήρη, ολοκληρωτικό, τέλειο, οριστικό τρόπο. Ήταν στο Πάθος που κορυφώθηκε η αγάπη Του. Εδώ ακριβώς (μπορούμε να) αντιληφθούμε πόσο και με τι τίμημα αγαπηθήκαμε από τον Χριστό. Ακόμη περισσότερο: ο θάνατος-ανάσταση του Ιησού μάς ενδυναμώνει προκειμένου να ζούμε στην πληρότητά της την καθημερινή μας βιωτή: εργασία, προσευχή,

ανησυχίες, ασθένειες, συγκρούσεις, μοναξιά, γηρατειά. Μέσα σε όλα αυτά, μέσα από την ζωή που εξαγόρασε με το αίμα Του και με την θυσία Του ο Χριστός για εμάς, μπορούμε να νικήσουμε. Επίσης, το ότι ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη» συνεπάγεται την πίστη μας ότι από εδώ και στο εξής ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα για εμάς. Αυτή η πασχάλια πίστη αναμένει από εμάς να την γευτούμε αμέσως. Οφείλουμε να γευτούμε το Πάσχα, να γευτούμε αυτή τη νέα ζωή όπως όλα εκείνα τα εκατομμύρια ανδρών και γυναικών που συνεχίζουν να μεταφέρουν το χαρμόσυνο ευαγγέλιο της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο.

«Στα σύνορα της αιωνιότητας και του χρόνου, είπε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, στέκεται ο αναστημένος Χριστός. Η ανάστασή Του δίνει νόημα σε ολόκληρο το σύμπαν και στην ζωή του καθενός μας». Επιτέλους, ο θάνατος βρήκε τον κύριό του, τελικά η ανθρώπινη υπόσταση βρήκε το νόημά της στην Ανάσταση του Χριστού.

Φυσικά, ο κόσμος δεν είναι πάντα όμορφος. Φυσικά ο κόσμος είναι βουτηγμένος στην διαφθορά και την αμαρτία. Φυσικά οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τον πλανήτη ανατινάζοντάς τον. Αλλά ευτυχώς δεν είναι όλα δυσάρεστα ή μοχθηρά στον κόσμο. Σίγουρα οι άνθρωποι είναι ικανοί για το χειρότερο, αλλά είναι επίσης ικανοί και για το καλύτερο, διότι η νίκη τού Αναστημένου Χριστού είναι πολύ πιο βέβαιη και πολύ πιο δυνατή για τον κόσμο από όλους τους κινδύνους που τον κατατρέχουν. Επομένως, ένα ερώτημα μάς τέθηκε σήμερα το πρωί: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς εν σχέσει προς το δικό μας προσωπικό Πάσχα, το Πάσχα των καθημερινών μας «περασμάτων»: από την εξουσία στην διακονία, από την εκδίκηση στην συγχώρεση, από το ψέμα στην αλήθεια, από την βία και τον πόλεμο στην ειρήνη, από την υπερηφάνεια στην ταπεινοφροσύνη, από το μίσος στην αγάπη; Εκεί δεν μας αναμένει ο Κύριος;

Αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί και αδελφές,

Εισερχόμαστε και μετέχουμε στην χαρά του Πάσχα, όταν αντιληφθούμε πόσο πολύ η Ανάσταση του Χριστού μεταμορφώνει τα πάντα για εμάς.

Όταν κατανοήσουμε ότι δυνάμεθα να βγούμε νικητές μέσα από την ζωή που ο Χριστός εξαγόρασε με το αίμα Του για εμάς.

Τέλος, ας θυμόμαστε παράλληλα τους αγαπημένους μας που δεν έχουν την δυνατότητα να χαρούν μαζί μας αυτές τις φωτεινές στιγμές. Ας θυμόμαστε τους άρρωστους, τους ηλικιωμένους, τους αιχμάλωτους, τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία ή την εξορία, θύματα ενός άδικου πολέμου, καθώς και όλους εκείνους που, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν μπόρεσαν να μοιραστούν μαζί μας την Χαρά της Αναστάσεως του Χριστού. Ας προσευχηθούμε ώστε ο Κύριος να επισκεφθεί τις καρδιές τους και να τις καλέσει να εορτάσουν μαζί Του τον θρίαμβό Του. Τέλος, ας θυμόμαστε τους εκλιπόντες συγγενείς μας και όλους τους κεκοιμημένους ενορίτες αυτής της κατά τόπον Εκκλησίας, διότι ο θρίαμβος αυτός είναι και δικός τους θρίαμβος, αφού ο Αναστάς Χριστός κατήλθε στην κόλαση προκειμένου να αναγγείλει στους προγόνους μας, που βρίσκονταν εκεί, την Νίκη της Ζωής επί του θανάτου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!...

Πάσχα του εν Κυρίω Σωτηρίου Έτους 2023

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας,
Πρόεδρος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου