

**ΜΗΝΥΜΑ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ**  
**ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021**

*«ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με  
καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἑμοῦ».*  
*(Γαλ. 2,20).*

«Μυστήριον ξένον ὄρω καὶ παράδοξον! ... τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεὸς...» (Καταβασίαι Χριστουγέννων, Ωδὴ Θ'), ψάλλουμε στις Καταβασίαι του Ὁρθρου των Χριστουγέννων ἀπὸ κοινού με τους ἀγγέλους καὶ τους βοσκούς αὐτὴν τὴν γλυκιά καὶ ἡσυχη νύχτα, ὅπου δεν ἀναφαίνεται οὔτε καν ἓνα σημάδι τῆς δυνάμεις που συνοδεύει τὴν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο Θεὸς εἰσβάλλει στον κόσμο μας ὄχι ὡς ἐνδοξος καὶ παντοδύναμος Βασιλέας, ἀλλὰ ὡς ἀνίσχυρο νήπιο, στο ἔλεος τῆς φροντίδας των γονιῶν του. Γνωρίζεται πρωτίστως ἀπὸ τὴν ἐνδειὰ του, ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη του. Μικρὸ παιδί τυλιγμένο σε σπάργανα, εξαρτάται πλήρως ἀπὸ τους γύρω του. Δεν δύναται να φέρει ἀντίσταση σε κανέναν. Δεν μπορεῖ να ἀσκήσει τὴν θέλησή του. Εἶναι πλήρως ἀνυπεράσπιστο. Ὡς τέτοιος ἐμφανίζεται στὴν γέννησή Του, ὡς τέτοιος θα ἐμφανιστεῖ ἀργότερα καὶ στο Πάθος Του. Τέτοιος θέλει να εἶμαι ἐγώ, τέτοιοι θέλει να εἶμαστε καὶ ὅλοι εμεῖς, ταπεινοί, ὡς πλήρως ἐναρμονισμένοι με τὴν εἰκόνα Του, ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ κάθε ἐπιθυμία για ἐξουσία καὶ κακία.

Σε ἱστορικό χρόνο, ὁ Χριστὸς γεννήθηκε στὴν Βηθλεέμ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀυτοκράτορα Αὐγούστου καὶ μυστηριακά συνεχίζει να γεννᾶται, χρόνο με τὸν χρόνο, μήνα με τὸν μήνα καὶ μέρα με τὴν μέρα, στις καρδιές ὅσων τὸν προσλαμβάνουν ἀγαπητικά. Για τὸν λόγο αὐτόν, ὅλοι εμεῖς που μετέχουμε σε αὐτὴν τὴν εορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως ἀναλογιζόμαστε ὅτι «Θεὸς ἐπὶ γῆς ἦλθε, καὶ ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ», διότι εἶναι τόσο ἀληθινὸ ὅτι Αὐτὸς που ὑψώθηκε για τὴν σωτηρία μας ταπεινώθηκε μέσω τῆς Ἐνσάρκωσής Του, καὶ εμεῖς που ταπεινωθήκαμε τώρα, ἀνυψωθήκαμε χάριν στο θεῖο ἔλεος καὶ τὴν θεῖα φιλευσπλαχνία.

«Αὐτὸς που εἶναι ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα γεννιέται αὐτὴν τὴν ἡμέρα στὴν Βηθλεέμ. Αὐτὸς που εἶναι ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα γίνεται αὐτὸ που δεν ἦταν. Ἐνῶ εἶναι Θεός, γίνεται ἄνθρωπος, χωρὶς να ἐγκαταλείπει τὴν θεότητα του», γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ο Θεός, ἐνανθρωπίζοντας, με τὸ να γεννηθεῖ σε ἐτούτη τὴν γῆ, δέχεται να παραδοθεῖ στο μαρτύριο τοῦ σταυροῦ για (τὴν σωτηρία) μας. Για τὸν κόσμο μοιάζει ἀνίσχυρος, ἀλλὰ για εμάς τους πιστοὺς ἡ παντοδυναμία του διατρανώνεται ἀπὸ τὴν φάτνη μέχρι τὸν Γολγοθᾶ.

Ἄς μὴν επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε πῶς θα μπορούσε να ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ το ὑπερφυσικό γεγονός τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως: ὅταν ὁ Θεός βούλεται, ἡ τάξη τῆς φύσεις υποχωρεῖ («Καὶ μὴ ζήτηε πῶς ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεις τάξις» (Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, *Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ*). Το θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκπληρώνεται για ὅλα τα πράγματα καὶ κάτω ἀπὸ ὅλες τις συνθήκες. Ἐδῶ στὴν Βηθλεέμ, μέσα σε μια φάτνη ξεκινᾶ μια περιπέτεια μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ἐκλείπουν ὅλες οἱ ἄλλες περιπέτειες: κάποιος μέλλει

να γίνει ένσαρκος Θεός και ταυτόχρονα επουράνιος άνθρωπος. Τί ανυπέρβλητη αγάπη από τον Θεό που εκφράζει αυτήν την βούληση. «Σήμερα, κοντά στην φάτνη», γράφει ο Γάλλος θεολόγος André Sève στο βιβλίο του *Un rendez-vous d'amour*, «δεν είναι η μέρα να αναφωνήσω “Θεέ μου, σε αγαπώ”. Είναι η μέρα που καταφάσκω “Πόσο μας αγαπάς!””. Ναι, ο Θεός δεν βρίσκεται κάπου ψηλά και από πάνω μας μακριά. Ο Θεός δεν είναι αλλού. Το όνομά του είναι *Εμμανουήλ*, το οποίο μεθερμηνευόμενο σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας!».

Ήρθε λοιπόν για να μας σώσει, δηλαδή να μας δείξει ένα μονοπάτι ζωής, μία οδό αγάπης και ευτυχίας, ώστε κάθε άνθρωπος (άνδρας, γυναίκα ή παιδί) να μπορεί να μετέχει ολοκληρωτικά στην μεγάλη περιπέτεια του σωτηριώδους έργου του Θεού. Αυτό ήρθε να μάς προσφέρει ο Σωτήρας μας. Αυτή είναι η ομορφιά και το θαύμα αυτής της Εορτής: Ο Ιησούς είναι ο ένσαρκος Λόγος. Είναι ο όλος Θεός... Ας τον καλωσορίσουμε μέσα μας. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας σε Εκείνον, σε Αυτόν που είπε: «ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν» (Ιω. 10, 10).

Ας ακούσουμε προσεκτικά αυτό το όμορφο απόσπασμα από τον Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, *Εἰς τὸ γενέθλιον τοῦ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ*: «...οἱ ποιμένες τὸν ποιμένα τὸν καλὸν, τὸν τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων προθέμενον·οἱ ἱερεῖς τὸν κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερέα γενόμενον·οἱ δούλοι τὸν μορφὴν δούλου λαβόντα, ἵνα ἡμῶν τὴν δουλείαν ἐλευθερία τιμήσῃ ...καὶ ἵνα συντόμως εἶπω, πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ ἦλθον ἰδεῖν τὸν ἄμνον τοῦ Θεοῦ τὸν αἶροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου... Αὐτὰ γάρ μοι ἐλπίς, αὐτὰ μοι ζωή, αὐτὰ μοι σωτηρία!».

Αγαπητοί μου,

Την περίοδο αυτή που η πανδημία του Covid-19, η βία, οι πόλεμοι και η πείνα έχουν βυθίσει τον κόσμο μας στο σκοτάδι και στην υπαρκτική παγωνιά, εἴθε το νήπιο ο Ιησούς της Βηθλεέμ να μας αναπαύσει με λόγια ζωής και παρηγορίας. Να μας υπενθυμίσει ότι παρά την αναξιοτήτά μας, μάς δίνει την δυνατότητα να το ακούσουμε με νέα, εσώτερα αυτιά και να ψάλλουμε την δόξα του με την γλώσσα του Αγίου Πνεύματος.

Χριστός γεννάται, δοξάσατε!...

Χαρούμενα και γλυκά Χριστούγεννα!...

Καλό και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!...

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας,  
Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου