

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΛΛΙΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  
ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ  
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

«Καὶ σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ·  
ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ».  
(Μιχαίας 5, 1).

Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοί Ἐπίσκοποι Τάρτου Ηλία, Πέρνου και Σαάρε Αλέξανδρε,  
Πανοσιώτατοι πολυφίλητοι Ἱερεῖς, Διάκονοι και εν Χριστῷ ἀδελφές,  
Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας,

«Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται/Δόξα ἐν  
ὕψιστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». «Ὁ Θεός τους αγαπάει»,  
διακηρύσσουμε στα εγκώμια και τους ὕμνους την ημέρα της Γεννήσεως του Κυρίου και  
Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Υἱός του Θεοῦ νυμφεύτηκε την ἀνθρωπότητά μας! Αὐτὴν  
την ἀνθρωπότητα που την ερωτεύτηκε τρελλά. Την υποδέχεται ακριβῶς, ὅπως εἶναι,  
εκφυλισμένη, παραμορφωμένη. Δίνεται σε αὐτὴν ολοκληρωτικὰ και διαπαντός.

«Καὶ εἶπεν αὐτοῖς [στοὺς βοσκούς] ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν  
χαρὰν μεγάλην, ἣτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς  
Κύριος, ἐν πόλει Δαυῖδ» (Λκ 2, 11-12). Αὐτὸν τον τρόπο επέλεξε ὁ Θεός να εκπληρώσει  
μια παλαιὰ προφητεία που δόθηκε ἀπὸ τον προφήτη Ησαΐα (7, 14). Ὁ προφήτης αὐτός εἶπε  
ὅτι μια νεαρή γυναίκα θα συλλάβει και θα γεννήσει ἕναν γιο που θα ονομάζεται  
«Ἐμμανουήλ», που σημαίνει «ὁ Θεός εἶναι μαζί μας». Εδώ, λοιπόν, εξαγγέλλεται ὅτι ὁ  
Ἰησοῦς φέρει διπλό ὄνομα: εἶναι Εκείνος που μάς σώζει και Εκείνος που διατρανώνει ὅτι ὁ  
Θεός εἶναι μαζί μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρὰ της μεγάλης εορτῆς της Γεννήσεως.

Εντούτοις, πῶς μπορούμε να βιώσουμε «αληθινὰ» αὐτὴν την μεγάλη χαρὰ που μάς  
αγγέλθηκε και δωρίθηκε, ὅταν γύρω μας τόσο λίγοι ἀνθρώποι την αφουγκράζονται, την  
δέχονται ἢ την ἀντιλαμβάνονται; Πῶς να ζήσουμε «εν ἀληθείᾳ» την εορτὴ της Γεννήσεως  
του Χριστοῦ, ὅταν τόσοι πολλοὶ Χριστιανοὶ και παιδιά, που ἔχουν βαπτιστεῖ Χριστιανοί,  
υποδέχονται με πολλὴ γογγυσμὸ αὐτὴν την ημέρα ως ημέρα της χαρμόσυνης εἰδησης της  
Γεννήσεως του Θεοῦ, ἐξαιτίας της ἀρρώστιας, του πολέμου, του λιμοῦ και της ἀπόλυτης  
ἀνθρώπινης ἀθλιότητος; Πῶς να ζήσουμε «εν ἀλήθεια» αὐτὴν την μεγάλη χαρὰ που μάς  
εξαγγέλθηκε ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὁ ἀληθινός Θεός, εξακολουθεῖ να βρίσκει θέση ἀνάμεσά μας,  
ἔστω και εἴν βρίσκεται κάπου ἀλλοῦ ἀπὸ ἐκεῖ που ἀναζητοῦμε να Τον βρούμε; Και αν  
πρέπει, να εξακολουθεῖ να βρίσκει θέση για τον εαυτό Του σήμερα στον κόσμο μας, παρά  
την κατάσταση μας;

Να ζούμε «εν ἀληθείᾳ» την μεγάλη χαρὰ της εορτῆς της Γεννήσεως... Ὅλη αὐτὴ ἡ  
αναρώτηση ἀντανακλά μια βαθιὰ πραγματικότητα: ὁ κόσμος εἶναι ἐκκοσμικευμένος και  
ἀποϊεροποιημένος, ἀπορρίπτει τον Θεὸ ἀντὶ να προσπαθεῖ να ἀκούσει τον λόγο Του προς  
τους ἀνθρώπους. Αὐτὴ ἡ κατάσταση δεν οδηγεῖ μόνον σε βαθιὰ χαλάρωση της ἠθικῆς  
ἀλλὰ και σε ἀρνηση των πνευματικῶν μας ριζῶν, σε μια πραγματικὴ ἐκρίζωσή τους.

Τί θα κάνουμε λοιπόν; Είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ότι ο Ιησούς δωρίζει στην ύπαρξή μας τα πιο όμορφα δώρα και ότι είναι Εκείνος που σαρκώθηκε μέσα μας όχι μόνον για να μάς σώσει ή να μάς παρηγορήσει, αλλά για να μάς υπενθυμίσει ότι αυτή η σωτηρία και αυτή η παρουσία του Θεού είναι που μάς προτρέπει να είμαστε ενεργοί στην πίστη και δημιουργικοί; Να δίνουμε και εμείς με την σειρά μας, να πράττουμε αυτό που ο Θεός περιμένει από εμάς, να γίνουμε αυτό που ο Θεός μάς ζητά να είμαστε; Είναι τόσο μεγάλη αλήθεια ότι την ημέρα της εορτής της Γεννήσεως ο Θεός έχει απείρως περισσότερες αξιώσεις από εμάς απ' ότι έχουμε εμείς από τους εαυτούς μας. «Ακολουθήστε το παράδειγμά μου», μάς επαναλαμβάνει. Προσφέρετέ μου, αν χρειαστεί, την δυστυχία σας, την αποτυχία σας, την απελπισία σας. Ελάτε, μην φοβάστε. Αφήστε εκεί την θλίψη σας, την ντροπή σας». Κατά συνέπεια, ο Θεός δεν αναμένει από εμάς δώρα, αναμένει εμάς τους ίδιους!... Μάς περιμένει αυτοπροσώπως. Μάς επιθυμεί. Μάς αγαπά. Ας σπεύσουμε σε Αυτόν. Ας απεκδυθούμε την αδιαλλαξία μας, ας αφήσουμε στην άκρη την θλίψη μας, τους δισταγμούς μας. Η χαρά του Κυρίου είναι δική μας χαρά. Τα δάκρυά μας είναι δάκρυα δικά Του. Και η χαρά Του, η χαρά του Πατέρα Του, είναι αυτό που εμείς βιώνουμε.

Ας ακούσουμε προσεκτικά αυτό που μάς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στον πρόλογο τού Ευαγγελίου του: «Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ιω. 1, 14). Ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, εγκατέλειψε τους απανταχού σκεπτικιστές όλων των εποχών, για να έρθει να ζήσει μαζί με όλους εμάς, μέσα στις καρδιές μας, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις πόλεις μας, ακόμη και μέσα στους δρόμους μας, ως η πιο ταπεινή ύπαρξη, η οποία είναι προσιτή σε όλους μας. Επομένως, ο Θεός δεν προορίζεται για τους διανοούμενους, τους φιλοσόφους και τους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, με την ξύλινη γλώσσα τους, οι οποίοι δεν δύνανται ή δεν θέλουν να κατανοήσουν το βαθύτερο νόημα και την πραγματικότητα του μυστηρίου της Γεννήσεως του Θεού που ενανθρώπισε. Αυτός ο Θεός, που τώρα νιώθουν να τους απορρίπτει τόσο πολύ, σαρκώνεται μέσα από τον Ιησού Χριστό, στο δικό μας «είναι», στην δική μας οντολογική ύπαρξη, στο δικό μας παρόν.

Αγαπητοί μου,

Το γεγονός της σωτηρίας δεν μάς προσφέρεται με τρόπο εξωτερικό· η σωτηρία εκπηγάει από τον νεογέννητο Σωτήρα. Η σωτηρία μας απορρέει από αυτό το μικρό παιδί από την Βηθλεέμ, το πάμπτωχο, το φτωχότερο από όλους εμάς. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω, σχολιάζοντας το κείμενο των Μακαρισμών (Μθ 5, 10), ότι η φράση «οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι» αναφέρεται σε μια καθολική και απόλυτη φτώχεια που κατακλύζει ολόκληρο τον άνθρωπο, το σώμα, την καρδιά και την ψυχή του· μια πραγματική φτώχεια που προσομοιάζει με εκείνη των ταπεινών Βοσκών της Βηθλεέμ. Θέλω, επίσης, να επισημάνω ότι η σοφία των Μάγων ήταν ουσιαστικά επικεντρωμένη στην γνώση του εσώτερου όντος, καθώς και στον μυστικό και πνευματικό καρπό που περικλείεται σε αυτό και όχι στα αγαθά και τις ανάγκες του παρόντος κόσμου.

Επιπροσθέτως, από την στιγμή που οι Βοσκοί και οι Μάγοι αντίκρισαν το αστέρι, από την στιγμή που προσέλαβαν το μήνυμα, από την στιγμή που πίστεψαν, συνέβαλαν στην πραγμάτωση της μεγαλύτερης μεταμόρφωσης στην πνευματική ιστορία του κόσμου. Είθε αυτή η μεταμόρφωση να πραγματωθεί μέσα σε καθέναν από εμάς.

Με την πατρική μου ευλογία για εσάς, τις οικογένειές σας  
και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Χαρούμενα Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο και Ευλογημένο το Νέο Έτος 2021.

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας