

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

«Αὔτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων!...».

Χριστὸς Ανέστη!...

Σεβασμιώτατοι Αδελφοί Επίσκοποι Τάρτου Ηλία, Πέρνου και Σάαρεμα Αλέξανδρε,
Πανοσιώτατοι πολυσέβαστοι Ιερείς και Διάκονοι,
Πολυφίλητη Ηγουμένη και αγαπητές αδελφές της Σκήτης του Σάαρεμα,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, πιστά μέλη του χριστεπώνυμου
πληρώματος της Εκκλησίας της Εσθονίας,

«Πανήγυρις πανηγύρεων»!... Αυτή η αναφώνηση χαράς που ψάλλεται στην όγδοη ωδή του πασχαλινού Όρθρου, τονίζει εμφατικά ότι αυτή η γιορτή κατέχει κεντρική θέση και βρίσκεται στην καρδιά του εκκλησιαστικού έτους. Χριστός ανέστη διαλαλούμε με χαρά... Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα πανσεβάσμιον, μυστήριο φωτός που το σκότος του Γολγοθά δεν κατάφερε να κατασβήσει.

Το Πάσχα είναι πάνω από όλα το θείο φως που λάμπει μέσα μας, που μάς κομίζει ο θείος Σωτήρας μας, προκειμένου να διασκεδάσει αμετάκλητα το σκοτάδι των αμαρτιών μας. Διότι ο αναστημένος μας Κύριος είναι ο Θεός της Αγάπης, ένας Θεός νικητής, ο οποίος αναλαμβάνει στους ώμους Του όλο τον ανθρώπινο πόνο, προκειμένου να τον υπερβεί και όχι να τον υποβαστάξει. Μετέχει στον αγώνα ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, ενάντια στον Άρχοντα του κόσμου τούτου. Στον αγώνα αυτόν τα μόνα όπλα που διαθέτει είναι η πειθώ και η χάρη, Εκείνος που γνωρίζει καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος όλα τα βάσανα και τον πόνο, από τον ίδιο τον άνθρωπο που τα υποφέρει.

Φέτος, κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, φαίνεται ότι σύνολη η ανθρωπότητα και ολόκληρη η γη, έχουν εγκαταλειφθεί στα χέρια των δυνάμεων του σκότους, υπονομευόμενες από τον Κορωνοϊό (Covid-19). Όλα ξαφνικά έγιναν εύθραυστα και εύαλωτα, ακόμη και το δικαίωμα της ελευθερίας και παραμονής εντός ενός χώρου, ενώ η όποια μετακίνηση φαίνεται να απειλείται από τον τρομερό κίνδυνο της μετάδοσης του ιού. Όπως πολύ εύστοχα έγραψε στον καιρό του ο γάλλος ποιητής Jean de La Fontaine, με αφορμή την επιδημία της πανούκλας: «Δεν πέθαναν όλοι, αλλά όλοι επλήγησαν». Η ασθένεια δεν γνωρίζει σύνορα ή χρώμα δέρματος. Αντιθέτως, μιλάει την ίδια γνωστή σε όλους γλώσσα, την γλώσσα του άγχους και της αγωνίας. Παρά το γεγονός, όμως, ότι η ασθένεια αυτή έχει εμφανιστεί με σκοπό να βλάψει τους ανθρώπους, δεν θα μπορούσε σε καμμία περίπτωση να μας αποξενώσει από την αληθινή μας πίστη στον Θεό ούτε να υπαγορεύσει, σε όσους ένθερμα το επιθυμούν και προετοιμάζονται γι' αυτό με τη μέγιστη προσοχή, την αποχή τους από την κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Αντίθετα, η ασθένεια αυτή ήρθε προκειμένου να καταστήσει σαφέστερη την διάκριση ανάμεσα στα καλά σιτηρά και τα άχυρα, να καταδείξει το χάσμα που χωρίζει τη βαθιά άβυσσο ανάμεσα στο Καλό και το Κακό.

Αν υπάρχει ένα αντίδοτο μέσα σε όλη αυτή την δίνη της συμφοράς που έχει κάνει τον κόσμο να λυγίσει, αυτό είναι κυρίως και πρωτίστως η προσευχή και στη συνέχεια η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Μια αλληλεγγύη η οποία, σύμφωνα με τον Καρδινάλιο της Γκάνα Turkson, «μάς βοηθά να ατενίσουμε τον άλλο» – είτε πρόκειται για πρόσωπο, λαό ή έθνος «όχι σαν απλό όργανο προς χρήση, αλλά ως τον πλησίον μας, ώστε να μπορεί και αυτός να συμμετέχει, όπως και εμείς, στην γιορτή της ζωής. Γιορτή στην οποία όλοι οι άνθρωποι είναι προσκεκλημένοι από τον Θεό».

Αυτή η γιορτή της ζωής είναι το Πάσχα, και το μυστήριο που τελείται είναι δώρο και διακονία. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία που μας προσφέρεται σήμερα το πρωί από τον Αναστημένο Χριστό. Μία καινοτομία που δεν μπορούμε ούτε να εφεύρουμε ούτε να ανακαλύψουμε από μόνοι μας. Αυτή η καινοτομία, η οποία πηγάζει από τον κενό τάφο τη νύχτα του Πάσχα, μάς δίνεται ολοκληρωτικά και ελεύθερα, μάς προσφέρεται πάνω και από την Αγάπη του ίδιου του ζώντος Θεού, ο οποίος είναι κοινωνία, τρυφερότητα, υπέρτατη και απροσμέτρητη θυσία.

Ας αναλογισθούμε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου στην Προς Ρωμαίους επιστολή του: «Πέπεισμαι γάρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε δυνάμεις οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρῖσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (Ρωμ. 8, 38-39).

Ακριβώς αυτό είναι που η Εκκλησία διατρανώνει σήμερα το πρωί με όλη της την πίστη. Μάς προτρέπει να γιορτάσουμε χωρίς δισταγμό την συντριβή του θανάτου και την απαρχή της αιώνιας ζωής, επειδή ο Αναστημένος Χριστός, ο Θεός των Πατέρων μας, έρχεται από μόνος Του, προκειμένου να υπερβεί τις δυνάμεις του κακού και να εξαλείψει τα δάκρυά μας. Μόνον Εκείνος έχει την δύναμη να υψώσει τη σημαία με την οποία θα αγγέλλεται η ήττα της βασιλείας του Κακού. Είναι ο μόνος που γνωρίζει το μυστικό, καθώς είναι αλήθεια ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Νικητής του θανάτου επιθυμεί μονάχα ένα πράγμα: να προσφέρει τη ζωή του αιώνια, για όλους εμάς που αγαπά. Ας διακηρυχθεί δυνατά και καθαρά: δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη!...

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Ας μην φοβηθούμε τίποτε, διότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Εάν πιστεύουμε σε Αυτόν, θα αντικρύσουμε τη ζωή. Θα την φανερώσουμε σε άλλους, θα την αποκαλύψουμε, θα την μεταδώσουμε σε πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Διότι,

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!...

Την 19^η Απριλίου 2020

Ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

† ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας,
Πρόεδρος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Εσθονίας